

De Toverbieb

Jonne zet haar fiets in het rek en loopt de bieb in. Ze kijkt haar ogen uit. Alles is nieuw en mooi! Bij de afdeling Fantasy wacht een teleurstelling. Jonne's ogen gaan langs de beschikbare titels, maar helaas, alles wat er staat heeft ze al gelezen. Sommige boeken zelfs twee keer.

Opeens krijgt ze een raar gevoel. Alsof iemand naar haar kijkt. Ze draait zich om, maar ziet niemand. De enige aanwezige is een oude mevrouw achter de balie, die geconcentreerd naar het computerscherm tuurt.

Jonne loopt naar haar toe. 'Dag mevrouw,' zegt ze. 'Zijn er nog nieuwe fantasyboeken binnengekomen? Alles wat er staat ken ik al.'

De mevrouw kijkt op. 'Dat is vervelend, kind. Komt door de vakantie. Iedereen slaat in. Net als de ouders in de supermarkt.'

Ze sluit het scherm af en staat op. 'Maar misschien kan ik je helpen. Kom.'

Ze loopt naar de achterkant van de bieb. Daar staat een kar vol boeken.

'De nieuwe oogst!' zegt de mevrouw. Ze buigt voorover en vist een boek uit de stapel. 'Dit zou wel eens wat voor jou kunnen zijn...'

Het boek heet *De Toverbieb*. Op de voorkant staat een gebouw. Jonne herkent de afbeelding: het is de voorkant van de bieb!

'Ik weet het niet,' aarzelt ze. 'Ik hou meer van...'

De mevrouw laat haar niet uitpraten. 'Dit is precies wat jij zoekt,' zegt ze. 'Jij gaat hier heel veel plezier aan beleven.'

Ze drukt het boek in Jonne's handen en verdwijnt. Jonne krijgt niet eens de tijd om haar te bedanken. Ze loopt terug naar de balie en ziet dat er niemand is. Verbaasd kijkt ze om zich heen.

'Zoek je iemand?' vraagt een diepe stem. Het is Milo, de bibliothecaris.

Jonne knikt. 'Die mevrouw die zo-even achter de balie zat. Weet u waar zij is?'

Milo lacht. 'Volgens mij zie je spoken. Vandaag ben ik de enige die hier de boel draaiende houdt. Veel plezier met je boek!'

Jonne snapt er niets van. Heeft ze de ontmoeting dan gedroomd? Dat kan niet want hoe komt ze anders aan het boek?

Ze loopt naar de leeshoek en gaat in de oranje stoel zitten. Tot haar grote verbazing zijn alle pagina's van het boek hagelwit. Er staat niets in! Ze kijkt weer naar de kaft. Een titel en een foto, maar geen naam van de schrijver of uitgever. Ook niet op de achterkant. Daar staan alleen drie raadselachtige zinnestukjes.

Houd jij van fantasy? Sluit dan je ogen en open ze na tien tellen. Je zult er geen spijt van krijgen.

Jonne aarzelt. Iets maakt haar bang. Toch sluit ze haar ogen. Dan begint ze zacht te tellen. Van één tot tien.

Hoe gaat dit verder? Wat beleeft Jonne allemaal en belangrijker... Hoe keert ze terug naar de bieb?